

TEKST-VOOR-TEKST STUDIE

ROMEINEN >

Leven uit genade



Michael A. Eaton



Romeinen

Leven uit genade

Michael A. Eaton

Oorspronkelijke titel: Romans, Preaching Through The Bible

Sovereign World Trust, United Kingdom, 2011

Redactie: Willem de Vink

Vertaling: Carel de Vink

Vormgeving: Marian de Vink

Bijbelcitaten: Herziene Statenvertaling (tenzij anders aangegeven)

ISBN 9789083117270

NUR 700

BISAC REL006050, REL006080, REL006400

© The Grace Factory 2021

Alle rechten voorbehouden

thegracefactoryshop.com

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord van de uitgever	7
Voorwoord van de auteur	9

De 16 hoofdstukken van Romeinen zijn opgedeeld in 77 studies.

Hoofdstuk	Studie	Bladzijde
Romeinen 1	1-5	11
Romeinen 2	6-10	30
Romeinen 3	11-15	48
Romeinen 4	16-21	66
Romeinen 5	22-24	90
Romeinen 6	25-27	100
Romeinen 7	28-31	109
Romeinen 8	32-37	122
Romeinen 9	38-45	145
Romeinen 10	46-50	177
Romeinen 11	51-55	197
Romeinen 12	56-59	215
Romeinen 13	60-61	228
Romeinen 14	62-64	236
Romeinen 15	65-69	246
Romeinen 16	70-77	265
Meer over Michael Eaton		295

Verwerkingsvragen bij de 77 studies voor persoonlijk gebruik of in groepen kun je vinden op internet:
thegracefactoryshop.com/vragenbijromeinen

VOORWOORD VAN DE UITGEVER

Ooit hield ik als gastspreker in een kerk een preek uit de Brief aan de Romeinen. Na afloop kwam er een man op me af. Enthousiast greep hij mijn hand vast en zei: 'Jouw boodschap lijkt wel te mooi om waar te zijn. Ik snap nu waarom dit goed nieuws heet. Bedankt, wat heb je een hoop voor me verhelderd. Je zou een boek over de Romeinenbrief moeten schrijven!' Een boek over Romeinen – die gedachte bleef bij me hangen. Maar zou ik daartoe in staat zijn? Ik verzamelde boeken van gerenommeerde schrijvers die Romeinen behandelen, maar had niet de moed om er zelf aan te beginnen. Dat was ook niet nodig, want ik leerde het werk van iemand kennen die het veel beter kan. Een bescheiden Britse theoloog met een fenomenaal inzicht in de Bijbel, die met zijn boeken, spreekbeurten en radiovoordrachten veel heeft betekend voor duizenden mensen in Afrika, China, India, en die nu ook hier ontdekt wordt. Michael Eaton!

Toen ik het werk van Dr. Michael A. Eaton leerde kennen en met de hulp van bekwame mensen aan de slag ging om zijn standaardwerk 'Vrijgesproken' in het Nederlands beschikbaar te stellen, raakte ik er al snel van overtuigd dat hij ook veel lezers in ons land zou kunnen helpen om Romeinen beter te begrijpen. In deze Brief zet de apostel Paulus de kern uiteen over alles wat hij heeft willen zeggen over het goede nieuws, gezien vanuit het Oude Testament, tot uitdrukking gebracht in het lijden en sterven van Jezus Christus en met de blik gericht op een heerlijke toekomst. In het kort komt het hierop neer: In Jezus is geen veroordeling, want dankzij Gods genade heeft Hij ons recht gedaan. Iedereen die dat dieper wil doorgronden zal blij zijn met dit boek over Romeinen.

Michael Eaton weet als geen ander vanuit Romeinen de zekerheid van het geloof te benadrukken. Zijn uitleg van genade en gerechtigheid is zeer radicaal en bemoedigend. Ook geeft hij een heldere uitleg over 'uitverkiezing' en de plaats van het volk Israël in Gods heilsplan. Eaton weet telkens de link te leggen met ons dagelijks leven. Het is duidelijk dat hij

niet alleen opgeleid is als Bijbelwetenschapper, maar ook in de praktijk als predikant gewerkt heeft onder diverse groepen mensen op verschillende continenten. Hij gebruikt een eenvoudige stijl, wat echter niet wil zeggen dat de inhoud versimpeld is. De Bijbel vraagt om een gedegen, diepgaande bestudering. Daar helpt dit boek bij.*

Met deze uitgave spelen we in op de behoefte aan een betrouwbare en goed begrijpelijke Bijbeluitleg. De inhoud richt zich op de geïnteresseerde Bijbellezer, op groepen Bijbellezers, en ook op theologen, predikanten en andere geestelijk leiders. Bij de interpretatie heeft Eaton gebruikgemaakt van de Griekse grondtekst. Zoveel mogelijk sluiten we aan bij de Herziene Statenvertaling. Waar nodig, is op grond van het Grieks hiervan afgeweken.

Mijn broer Carel de Vink heeft een bewonderenswaardig werk geleverd met de vertaling van deze Romeinenstudie vanuit het Engels. Hij heeft er ook nog verwerkingsvragen bij geleverd, die gedownload kunnen worden vanaf de webshop van de uitgeverij.

We werken momenteel aan Eatons tekst-voor-tekst verklaring van de Brief aan de Hebreëen in het Nederlands. We geloven dat de ontsluiting van dit bijzondere Bijbelboek van grote betekenis zal zijn voor de kerk van de toekomst.

Ons verlangen is dat met de boeken van Michael Eaton veel mensen geholpen zullen worden om dieper te doorleven wat de boodschap van de Bijbel is en hoe die met de hulp van de Heilige Geest in praktijk gebracht kan worden.

Willem de Vink, The Grace Factory.

**Romeinen, leven uit genade* is onderdeel van een Engelstalige serie. Dr. Michael A. Eaton behandelt in *Preaching Through The Bible* alle 66 Bijbelboeken vers voor vers. Deze commentaren zijn recent verzameld in twee kloeke delen in dundruk, *The Branch Exposition of the Bible*, een uitgave van Langham Global Library, Carlisle, Engeland, 2020.

VOORWOORD VAN DE AUTEUR

In de loop der jaren heb ik zo vaak gepreekt over gedeeltes van de Romeinenbrief, dat ik de tel ben kwijtgeraakt. Alles bij elkaar heb ik in zo'n 400.000 woorden mijn studies over Romeinen vastgelegd. Wees niet bang: die aantekeningen tref je hier niet aan. Voor een deel heb ik die wel in andere uitgaven en artikelen gebruikt. Maar hier houden we het beknopt. De basis van dit boek ligt in mijn prekenserie die ik vanaf november 2002 hield in Nairobi. De eerste keer sprak ik voor zes aanwezigen. Daarbij ging het om een nieuw opgezette gemeente. De aantallen bezoekers namen vervolgens gestaag toe. De plaatselijke voorganger, Richard Mibei, was al jarenlang een goede vriend van mijn vrouw en mij. We waren al bij hen te gast toen we in 1986 ons werk in Kenia begonnen. Zijn vrouw Betty bad eens spontaan voor mij, nadat ik een levensbedreigende ervaring in India achter de rug had. Na haar gebed was ik bevrijd van de angst die ik aan deze ervaring had overgehouden.

In de sloppenwijken van Nairobi vormden Richard en ik een wonderlijk team: een doctor in de theologie en een hoogopgeleide wetenschapper. In zijn kerk kreeg ik de gelegenheid om in enkele jaren heel de Romeinenbrief in mijn preken te behandelen. Het was een heerlijke ervaring om aan een enthousiaste gemeente deze boodschap te mogen brengen. Het resultaat is verwerkt in het boek dat je in handen hebt. Met dank aan allen die mij hielpen om stap voor stap de boodschap van Paulus in deze brief te mogen verwoorden.

Michael Eaton



1. EEN INTRODUCTIE

ROMEINEN 1:1-7

In de zestiende eeuw worstelde Maarten Luther met één tekst uit Romeinen: *Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven (1:17b)*. Toen hij die begreep, veranderde zijn prediking de kerk én de hele samenleving. De Brief van Paulus aan de Romeinen heeft de kracht om dat te doen!

Wat is er dan zo bijzonder aan deze Brief? Er zijn een aantal boeken in het Nieuwe Testament die uitermate geschikt zijn om een goed begrip te krijgen van wat het christelijke geloof inhoudt. Daarbij horen in ieder geval het Evangelie van Johannes en Romeinen. De Brief aan de Romeinen bevat **de meest complete uiteenzetting van Paulus' prediking van het Evangelie**. Niet dat het alle details van wat hij geloofde benoemt. Zo komt de wederkomst van Christus nauwelijks ter sprake. Maar het bevat wel degelijk de sterkste uiteenzetting van het fundament van het geloof binnen één enkele Brief.

Wat was de achtergrond van deze Brief? Hij werd al in 57 na Christus door Paulus aan de gelovigen in Rome gestuurd. De apostel bevond zich toen in Korinthe en zou op weg gaan naar Jeruzalem. Paulus was een veel bekritiseerd persoon. Hij hoorde niet bij de oorspronkelijke twaalf leerlingen van Jezus. Toch raakte hij vanaf zo'n tien jaar na de opstanding van Jezus Christus (rond het jaar 44 na Chr.) bekend als een van de belangrijkste uitleggers van het Evangelie. Hij werd door God heel bijzonder gebruikt in de verkondiging ervan aan de heidenvolken.

Men verbaasde zich dat een zo uitermate Joods denkend mens zijn hele leven wijdde aan de verkondiging aan de andere volken, de heidenen. Hij haatte toch zeker zijn eigen volk niet, dat hij zoveel tijd doorbracht met de heidenen in hun woongebied? Nee, dat was een misverstand. Paulus hunkert naar de redding van zijn eigen volk. In de Brief aan de Romeinen laat hij zien hoe hij de relatie tussen God en het Joodse volk ziet.

De Joodse christenen begrepen niet dat Paulus zijn bekeerlingen weigerde te belasten met het houden van de Wet van Mozes. Hij beweert dat behoudenis niet komt door het onderhouden van de Wet (3:21). Velen waren verbijsterd door die zienswijze. Kon het zo zijn dat Paulus een onbetrouwbaar figuur was, die zich niet bekommerde om een goede moraal (kijk wat hij zegt in 3:8)? Hij kiest ervoor om deze zaken recht te zetten.

Vanwege deze controverses leidde God Paulus ertoe om de Brief aan de Romeinen te schrijven, compleet met de uiteenzetting over wie hij was en wat zijn bediening onder de heidenen inhield. Paulus hoopte dat de gemeentes in Rome een krachtige basis zouden gaan vormen voor het verbreiden van het Evangelie naar verder westwaarts gelegen streken. Van God Zelf had Paulus de bediening ontvangen om te zorgen dat bekeerde heidenen het Evangelie goed begrepen en ernaar zouden leven. Het Evangelie, zoals dat zijn oorsprong vond in Jezus' sterven en opstanding in Jeruzalem. Rome was de meest invloedrijke stad in de toenmalige wereld. Wat Paulus wil, is een krachtige kerk, die weet wat het geloof inhoudt. Na een bezoek aan Rome wil hij doorreizen in westelijke richting, zelfs naar Spanje. Hij schrijft de mensen in Rome daarom ook als voorbereiding op die reis.

Rome was een vreselijke stad. Lees maar wat staat in 1:19-32, dan begrijp je wat ik bedoel. Toch leerden sommige mensen hier Jezus en Zijn kracht in hun leven kennen (1:16). Het is onbekend wie de eerste gemeentes in Rome hebben gesticht. Misschien wel christenen die vanuit Israël naar de stad terugkeerden na de eerste Pinksterdag.

In het jaar 57 concludeert Paulus dat de plaatselijke kerken apostolische ondersteuning nodig hebben. Het ging om kerken met leden uit de heidenvolken, maar blijkbaar ook om een aanzienlijk aandeel Joden. Paulus gaat dan ook in op een flink aantal vragen die onder de Joodse gelovigen leefden. De gemeentes telden zowel zwakke als krachtige christenen. Het zijn duidelijk groepen met een grote mate van blijdschap. Paulus kan aanvoeren dat ze bevrijd zijn van de 'geest van slavernij' en de 'Geest van het zoonschap' hebben ontvangen. Ze verblijden zich en roepen God aan als 'Abba, Vader'. Over het geheel gelden de gemeentes in Rome als krachtig en vol van blijdschap in de Heilige Geest.

De Brief aan de Romeinen kun je als volgt indelen:

Romeinen 1:1-7	Een introductie van de brief.
Romeinen 1:8-3:20	Waarom we het Evangelie nodig hebben.
Romeinen 3:21-4:25	De fundamentele uiteenzetting van de boodschap over rechtvaardiging door het geloof in Jezus.
Romeinen 5-8	Wat rechtvaardiging voor God uitwerkt in ons leven.
Romeinen 9-11	Hoe het volk van Israël past in Gods plan om de wereld te bereiken.
Romeinen 11:1-15:13	Een beroep op de gelovigen om het Evangelie in hun dagelijks leven zichtbaar te maken.
Romeinen 15:14-16:25	Conclusies en groeten aan de verschillende gemeentes.

Laten we nu om te beginnen Romeinen 1:1-7 bestuderen.

1:1 Paulus begint zijn brief met te vermelden wie hij zelf is. Hij opent met: *Paulus, een dienstknecht* (Grieks: slaaf) *van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God.* Hij omschrijft zichzelf nederig: niet meer dan een slaafgemaakte. Maar hij bezit grote autoriteit in zijn verkondiging van Gods woorden (als apostel die met gezag het Evangelie predikt en als een van de stichters van de alomvattende kerk van Jezus Christus). Hij is zich bewust van zijn roeping. Al voordat hij werd geboren en al van voor zijn bekering had God hem 'afgezonderd' om het Evangelie te verkondigen.

1:2 Paulus brengt zijn boodschap onder woorden. (Het Evangelie...) *dat Hij tevoren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften.* God had het Evangelie, het Goede Nieuws, al beloofd voordat het kwam. Het was mogelijk om gered te zijn voordat Jezus kwam, namelijk door in de belofte van Zijn komst te geloven. Anders dan andere religies of filosofieën brengt het christelijk geloof 'goed nieuws'. Het verkondigt wat God Zelf tot stand bracht!

1:3-4 Paulus wil vooral vertellen over de centrale Persoon van het Evangelie. In alles wat hij gelooft draait het om niets en niemand anders dan Jezus Christus. ... *ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het vlees betreft*

geboren is uit het geslacht van David. Wat de Geest van heiliging betreft, is Hij met kracht bewezen te zijn de Zoon van God, door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Here. Vers 3 beschrijft hoe Jezus mens werd. Voor Zijn geboorte was Hij al de Zoon van God. Jezus bestond al, maar nog niet als mens. Hij was de Zoon van God, de goddelijke Schepper. Hij heeft alle macht en kracht van God en Hij houdt het universum in stand. Al in de dagen van het Oude Testament was Hij in het verborgene werkzaam, ja al van eeuwigheid aan. Maar toen werd de Zoon van God geboren als mens, gebaard door een maagd. Zo ontving Hij een echt menselijke natuur. Hij leefde 'in het vlees'. Dat is van belang voor ons: Jezus voelt met ons mee. Ook nu Hij in de hemel is, is Hij menselijk een weet Hij wat wij doormaken.

Hij was een afstammeling van Koning David. David was een geweldig strijder. Jezus is een soortgelijke Overwinnaar in het geestelijke. David rekende af met aardse vijanden. Jezus overwint alle soorten vijanden: aardse en geestelijke. David regeerde over heel Israël. Jezus regeert over ieder die bij Hem hoort. Ook David werd gezalft met de Heilige Geest. Op al deze manieren was David een voorafschaduwning van Jezus. Het Oude Testament voorspelde dat de Verlosser in Bethlehem geboren zou worden, de stad van David. Jezus is onze Koning. Hij kwam om onze zonden te overwinnen en ons binnen te voeren in alle zegeningen van Zijn koninkrijk.

1:4 Paulus vervolgt **dat Jezus bij Zijn opstanding de Koning van het gehele universum geworden is.** Hij is de Zoon van God, bekleed met kracht. *Wat de Geest van heiliging betreft...: dat is omdat Hij zonder zonde was, omdat Hij heel Gods wil voor Zijn leven volbracht. Zo werd Hij in de hoogste mate verheven.*

1:5 Elke geestelijke zegen komt tot ons door Jezus. Paulus zegt: *Door Hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter wille van Zijn naam.*

1:6-7 Hier richt Paulus zich rechtstreeks tot de christenen in Rome (de heidenen): ... waartoe ook u behoort, geroepen van Jezus Christus. Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.

2. HET EVANGELIE IS VOLKOMEN TOEREIKEND

ROMEINEN 1:8-15

Paulus heeft zichzelf en zijn boodschap in 1:1-7 geïntroduceerd. Nu uit hij zijn dankbaarheid over de lezers in Rome in 8-10. Hij schrijft hoezeer hij ernaar verlangt om hen te bezoeken (11-13) en benadrukt zijn voornemen om dat ook te doen (14-15).

1:8 Bij een christen hoort een biddend leven. *Allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd.* Het is onmogelijk om de Brieven van Paulus te lezen zonder op te merken hoeveel hij bidt. Een van de hoofdbestanddelen van zijn gebed is dankzegging. Paulus geeft het de eerste plaats: *allereerst...* Zijn dankzegging komt voort uit zijn geloofszekerheid. *Ik dank mijn God.* Een christen moet 'mijn God' kunnen zeggen. Paulus bidt door Jezus Christus. God wil dat we dankbaar zijn, maar Hij aanvaardt onze dank alleen door Jezus. Dat is de basis van Paulus' vertrouwen dat hij gered is. Hij kijkt daarvoor op naar Jezus.

Paulus toont een nederige houding tegenover alle medegelovigen: *Allereerst nu dank ik mijn God... voor u allen.* Dit is het tegenovergestelde van een jaloerse houding. Gewoonlijk begint Paulus zijn brieven met iets dat bemoedigt. Dat we God kunnen danken voor wat we in andere christenen zien, komt doordat God Zelf de Bron is van alle geestelijk leven. Er is niets goeds dat uit onszelf voortkomt. Het vindt zijn oorsprong in God. Zelfs ons geloof komt voort uit God (Filippenzen 1:29; Mattheüs 16:17; Lukas 17:5; Handelingen 11:21; 13:48; 16:14). Het is fantastisch om overall te kunnen vertellen dat er veel mensen tot geloof komen. Wanneer mensen tot hun bestemming komen, zoals God hen bedoeld heeft, valt dat op. Dat stemt Paulus dankbaar.

1:9 Paulus toont zijn dankbaarheid door zijn dienst aan God. Hij zegt daarover: *Want God, Die ik in mijn geest dien in het Evangelie van Zijn Zoon, is mijn Getuige, hoe ik zonder ophouden aan u denk.* Paulus dient God

in zijn geest. Sommigen dienen God slechts met hun lijf. Ze gaan naar de kerk. Ze bezoeken bijeenkomsten. Maar hun hart en gedachten zijn er niet bij betrokken. Dit is vooral een gevaar voor christelijke leiders. Soms hebben leiders het gevoel dat ze er niet werkelijk deel van hoeven uit te maken, niet hoeven te luisteren naar wat ze zelf zeggen. Wat zij verkondigen is voor anderen. Ze zijn er wel, maar slechts lichamelijk. Sommigen dienen God alleen maar met hun gevoel, hun emoties. Ze genieten van de muziek of het ceremonieel. Paulus geeft aan dat hij God dient in zijn geest. Dat toont zijn oprechtheid, zijn toewijding. Zijn hele hart is erbij betrokken.

1:10 Hij verlangt ernaar om Rome te bezoeken. Paulus verzekert de christenen in Rome ervan dat hij altijd voor hen bidt, en dan speciaal: ... *of mij, zo mogelijk, door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen.* De Bijbel leert dat we horen te bidden voor alle heiligen (Efeze 6:18). We zijn meer afhankelijk van elkaar dan we beseffen.

1:10-13 Paulus is zich bewust van Gods leiding. Romeinen 1:10-13 geeft ons een indruk van hoe in één specifieke situatie Gods leiding in Paulus' leven werkt. Hij vertelt hoe hij steeds weer bidt ... *of mij, zo mogelijk, door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen.* Hij zet vervolgens uiteen wat zijn hoop inhoudt (11): *Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genade-gaven (geestelijke zegen van Gods genade, King James Vertaling) te laten delen, waardoor u versterkt zou worden.* Maar om te voorkomen dat ze zouden denken dat hij trots is en zichzelf boven hen verheven voelt, vervolgt hij met te zeggen dat hij evenzeer verwacht door hen gezegend te zullen worden (12): ... *dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij.* Hij vervolgt met wat hij verlangt (13): *Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen om ook onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd.*

Gods leiding in je leven kan lastig zijn. We proeven onzekerheid in deze woorden van Paulus. De Griekse woorden die hij gebruikt zeggen zoveel als: of er misschien uiteindelijk... (vers 10). Met die woorden bidt

hij om naar Rome te mogen gaan. Zie je hoe voorzichtig hij zich hier uitdrukt? Dat betekent **dat God ons niet altijd duidelijk leiding geeft**. De woorden van Paulus tonen dat hij enige tijd in onzekerheid verkeert.

Verder, en dat is bemoedigend, zien we **dat er niets verkeers is aan het koesteren van normale menselijke verlangens in Gods Koninkrijk**. Paulus wil naar Rome. Het is een van zijn grootste verlangens. God gunt ons een grote mate van vrijheid. Hij belooft dat als we onze wegen aan Hem toevertrouwen, Hij ons de wensen van ons hart zal geven (Psalm 37: 3-5). **Het is dus prima om plannen te maken**. Paulus heeft duidelijk niet alleen de bedoeling om naar Rome te gaan, maar hij heeft ook werkelijk geprobeerd op weg te gaan. We zijn geen afwachtende, passieve mensen; we horen plannen te maken en doelen te stellen. Maar dat doen we niet op een arrogante manier.

Het is een goede zaak om biddend Gods wil te onderzoeken. Dat is precies wat Paulus doet, doordat hij 'steeds weer in zijn gebeden vraagt'...

1:14 We zien verder **dat hij gedreven wordt door een besef van verplichting**. Hij staat in het krijt bij iedereen. *Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen*. Hij voelt zich verplicht om naar Rome te gaan. Hij heeft geen andere keus. Een reden daarvoor is dat hij ziet hoe geweldig het Evangelie is en hoeveel zegen het voortbrengt. Hoe kan hij dat ooit *niet* met anderen delen? Als je Jezus hebt leren kennen, krijg je ook het verlangen dat anderen Hem leren kennen. Dan zeggen we: 'Ik voel me genoodzaakt, ik heb geen andere keus. Ik moet het gewoon aan anderen vertellen' (zie 1 Korinthe 9:16).

Onze liefde voor Jezus en voor onze medemens zet ons onder druk. De liefde van Christus dringt ons (2 Korinthe 5:14). Wat verkeert de wereld in een vreselijke toestand, zonder het te beseffen. Hoe kunnen we zwijgen over Jezus? Het Evangelie is beschikbaar en geschikt voor alle soorten mensen. Het past bij iedere cultuur.

1:15 De woorden van Paulus maken duidelijk dat hij iets te brengen heeft en dat hij weet dat hij daartoe in staat is. Het geweldige van de christenen in het Nieuwe Testament is hoe spontaan ze zijn over wat hun is overkomen. 'We kunnen er niet mee stoppen om te vertellen

wat we hebben gezien en gehoord,' zeggen ze (zoals in Handelingen 4:20). **Paulus is beschikbaar.** *Zo is wat in mij is, gewillig om ook u die in Rome bent, het Evangelie te verkondigen.* Iemand heeft eens gezegd dat dit Paulus' levensmotto was: 'Ik ben bereid'. Al vanaf het eerste moment dat hij gered werd, was zijn vraag: *Heere, wat wilt U dat ik doen zal?* (Handelingen 9:6). Zijn hele verdere leven was hij beschikbaar om echt alles te doen voor Jezus. Zijn wij beschikbaar wanneer God onze plannen doorkruist? Bereid om op ieder moment van Jezus te getuigen?